



Foto: Jan Erik Kofeod

St Olav, katolska domkyrkan i Trondheim.



Foto: Susanne Södermark

Cistercienssystrarnas kapell, Tautra



Foto: Susanne Södermark

Tord Svensson och p Damian.

## Norrlands dekanat på vallfärd

# Med sikte på Trondheim

**Ett 40-tal norrländska katoliker deltog i årets dekanatsvallfärd. Det omfattande programmet innehöll både övernattning på pilgrimscenter i Jämtland, mässa i katolska domkyrkan i Trondheim och besök hos cistercienssystrarna på Tautra.**

Ett syfte med dekanatsvallfärderna är att besöka en ort där mässa inte firas så ofta. De som bor där ska känna att de står i centrum och att katoliker i "utposterna" är lika mycket värda som de som bor i större städer. Förutom detta gör vi en "vallfärd" till något heligt mål, gärna ett kloster. Förra året besöktes Gällivare och systrarna Marias Lamm i Lannavaara.

Årets dekanatsvallfärd gick först till Östersund för evangelisationsmöte i EFS-kyrkan där dekanen, pater Damian Eze MSP, talade över årets tema *Att leva är Kristus* (Fil 1:21). Sedan följde mini-föreläsningar, om Sankt Olof och om den legendariske kyrkoherde Grauel som var ensam präst i hela Norrland på 1950-talet och fram till cirka 1965. De eritreanska ungdomarna från Ljusdal sjöng mycket vackert och det fanns tillfälle till bikt före mässa, som pater Damian och pater Livinus Torty MSP, kyrkoherde i Sundsvall, koncelebrerade.

### Sankt Olav i centrum

Därefter begav vi oss vidare västerut mot Hållandsgården nära Åre, ett pilgrimscentrum där man verkligen känner sig välkommen. Utöver en stavkyrka finns där mycket att meditera kring: en modell av Jerusalem som det såg ut år 33, en modell av Genesarets sjö och byarna omkring, Pauli resor runt Medelhavet, Maria Magdalenas bönegrotta och mer därtill! På Hållandsgården övernattade vi innan resan fortsatte mot Trondheim, Nidaros!

Kyrkoherden i St Olavs katolska domkyrka i Trondheim, pater Egil Mogstad, visade oss den nya dom-

kyrkan som byggts där den gamla låg – en av de fulaste kyrkor jag sett har nu blivit en av de vackraste! Den nya kyrkan invigdes hösten 2016. Ett speciellt Sankt Olavsaltare finns naturligtvis, med ett vackert relikvarium och en klassisk staty av Sankt Olav. Vid vårt besök var Olav ännu inte krönt, det skedde på festdagen 29 juli. Fotot är taget i samband med kröningen.

Vid mässa talade pater Damian om Sankt Olof, vikingen som blev kristen och valde att följa Kristus, fast det betydde landsflykt och martyrdöden. Sankt Olof har betytt mycket även för oss i Sverige, både under medeltiden och för dagens katolska kyrka. Han är vårt speciella skyddshelgon och ber säkert för oss i Norrland.

### Besök hos cistercienssystrarna

Efter drygt tre timmar i Trondheim reste vi vidare norrut ut till ön Tautra. Där låg under medeltiden ett cistercienskloster och nu står där cistercienssystrarnas nya kloster. Deras kyrka är underbar! I stället för en altartavla ser man ut över fjorden, en ständigt växlande vy. Vi deltog i systernarnas vesper och fick sedan tillfälle att besöka deras butik där de säljer tvålar, hudkrämer och annat som systrarna tillverkar.

Efter ytterligare en natt på Hållandsgården vände vi hemåt glada och nöjda med vad vi fått uppleva och inte minst över den goda gemenskapen i bussen, med sång, bön och samtal.

Tack till Elin Hansson på Studieförbundet Bilda, som hjälpt oss så mycket med både bidrag, förberedelse och genomförande, och till Biskop Anders och stiftet som med generösa bidrag gjorde det möjligt för flera att delta, och till Hållandsgården för fint mottagande, och till Andersson Buss för trygg och skön resa! Och slutligen ett stort tack till vår underbara dekan, pater Damian, som ger sitt liv för oss i Norrland!

Elisabeth Andersson